



'MORTIS VITAM REDIT'

BEELD: ROBOODT-ATELIER MATERIAAL: LOOD EN GLAS AFMETINGEN: 2,75 X 0,60 X 0,75 M

LOCATIE: HOOFDINGANG BEGRAAFPLAATS EN CREMATORIUM IJSSELHOF, GOUDA (MET DANK AAN LOODRECYCLE BEDRIJF UZIMET, RIJSWIJK)

'MORTIS VITAM REDIT'

Zonder de dood is er geen leven.

De dood hoort bij het leven, '*mortis vitam redit*'. Vrij vertaald betekent dit, dood doet leven. Meestal staan we niet te veel stil bij de dood, vooral op jongere leeftijd. Toch worden ook kinderen, vaak onverwachts, geconfronteerd met de dood. Een project op de basisschool over de dood kan deze confrontatie minder schokkend maken.

Kinderen van basisschool "de Carrousel" uit Gouda hebben mij, als onderdeel van een project over de dood, bij dit beeld geholpen. Zij hebben symbolisch leven in de loden bol gebracht door er mee te spelen en er mee te gaan rollen. Als afsluiting van het project kregen de kinderen een rondleiding over de begraafplaats en naar het crematorium.

november 2010
Roboodt

